



Jaargang 7, week 33:	De Fontein, koffiedrinken voor de dienst:	De Hoekstien:	De Haven:
datum en tijd 13 aug. 2017:	11.00 uur	09.30 uur	zie andere kerken
Voorganger:	mw.C. Tigchelaar	ds. P.F. Boomsma	
Organist:	mw.J. Bekedam	dhr. W. /d Wel	
Collecten:	diaconie en kerk	diaconie en kerk	

Mededelingen.

Goedemorgen en goedenavond gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen is er koffiedrinken in de Fontein van 10.00-10.45 uur.

Het begin van de liturgie van de dienst in “de Fontein” vindt u onderaan de nieuwsbrief.

Bloemengroet.

De bloemen gaan met een groet van ons allen naar:

Dhr. B. de Jong en fam v/d Molen-Hoogwerf en worden gebracht door: mw. J. Uittenboogaard en fam. P. Klompmaker.
Mw. A. Muizelaar- Pelsma, Balk en worden gebracht door: mw. W. Feenstra
Dhr. J. Bosma, Sondel en worden gebracht door: mw. P. Smink v/d Meer.

Geboorte bericht.

op 22 juli jl. is geboren: Joey Kooijker; zoon van Dirk en Marike Kooijker te Sondel.

Kinderoppas: Er is tijdens de vakantie geen kinderoppas in de Haven wel in de Fontein en de Hoekstien.

Website en facebook: Houdt website en facebook in de gaten, deze proberen we zo “up to date”. mogelijk te houden.

Als u de website niet kunt ontvangen komt dit vaak omdat er aan gewerkt is.
Als u via google het website adres opnieuw intypt lukt het weer.

Lied voor de dienst: “ Dank U voor deze nieuwe morgen” – lied 218

De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst.

Zondag:	De Fontein:	De Hoekstien:	De Haven,dienst:
datum en tijd 20 augustus:	09.30 uur	zie andere kerken	11.00 uur
Voorganger:	ds.A.Palland		ds. A.Palland
Organist:	dhr. J.Eijkelenboom		dhr.J.Eijkeleboom
Collecte:	diaconie en kerk		diaconie en kerk

(aanvangslied 146: 1, 4 en 5) dit staat in liedboek)

bemoediging en groet

drempelgebed

zingen: we zingen (mel. Ps 84)

Dit huis, een herberg onderweg
voor wie verdwaald in heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,
een toevluchtsoord in de woestijn
voor wie met olie en met wijn
pijnlijke wonden liet verbinden,
dit huis, waarin men smarten deelt,
weet hoe Gods liefde harten heelt.

Dit huis, waarin een gastheer is,
wiens zachte juk geen last meer is
dit huis is ons tot heil gegeven:
een herberg voor wie moe en mat
terzijde van het smalle pad
struikelt en langer niet wil leven –
plaats tegen neerslachtingheid,
een pleister van barmhartigheid.

Dit huis met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase;
hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend alwie binnengaat
en hier zijn lasten liggen laat.