



Jaargang 8, week 39:	De Fontein:	De Hoekstien:	De Haven:
Datum en tijd 23 sept. 2018:	zie andere kerken	0 9.30 uur	11.00 uur
Voorganger:		Ds. A. Bouman	Ds. A. Bouman
Organist:		Mw. T. Wiersma	Mw. T. Wiersma
Lied voor de dienst:		Lied 871	Lied 871
Collecte:		Diaconie en kerk	Diaconie en kerk
Extra:		Jeugd	Jeugd

Mededelingen.

Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.

Bloemengroet.

De bloemen gaan met een groet van ons allen naar:

mw. Bootsma-Jansen en naar

dhr B. Schotanus, Oudemirdum

dhr. L.Aukema, Nijemirdum

mw. Ruurdje Pietersma, Sondel

en worden gebracht:

en worden gebracht door:

en worden gebracht door:

door: Leny en Eppo Hillenius en fam. J.Breimer;

fam. J. Luinenburg;

mw. Pietsje Smink;

Pastoraat.

De heer S. Piersma Sondel is thuisgekomen uit het ziekenhuis.

Diaconie collecte zondag 30 sept Schoolsgezinsdienst: Schoolgeld voor weeskinderen

(ivm school en kerkdienst in de Hoekstien wijkt het doel van deze collecte af van wat er in het kerkblad vermeld staat. Deze collecte wordt gehouden tijdens beide diensten)

Help de weeskinderen in Tenende naar school!

In het Tanzaniaanse Tenende (in de grensstreek bij Malawi) wonen veel aidsweeskinderen. Meestal worden zorgt een oma of een tante wel voor ze, maar in het oerwoudachtige gebied is geen werkgelegenheid. Helemaal niet voor een oma of tante die naast haar eigen kinderen ook moet zorgen voor de kinderen van haar overleden broer, zus, neef of nicht. En ook zelf haar groenten moet verbouwen en dagelijks hele einden moet lopen met een zware emmer water op het hoofd.

Geld voor school ontbreekt

De mensen daar hebben geen elektriciteit of stromend water in hun lemen hutjes. 's Avonds is het al om half zeven helemaal donker. Stel je voor: geen lantaarnpalen, geen lampjes. Ja, soms een olielampje. De kinderen van Tenende willen dolgraag naar school, maar dat kost geld en, helaas, dat ontbreekt. Met als gevolg dat ze soms jarenlang niet naar school gaan.

Laat je hart spreken geef een weeskind broodnodig onderwijs!

Orgelopnames “de Haven” te Sondel.

Afgelopen voorjaar zijn er orgelopnames gemaakt in “de Haven” te Sondel. Het orgel werd bespeeld door de bekende organist Gerk Venema. Dit orgel programma wordt uitgezonden op zondag 7 oktober 2018, verzorgd door Omrop Sudwest. **De eerste uitzending is om 11.30 uur.** De uitzendingen zijn te volgen op Ziggo Digitaal kanaal 40 en Ziggo Analoog kanaal

Winterwerk.

De winterwerk programma's zijn weer rondgebracht. Als het goed is hebt u de opgave weer ingeleverd wilt u dit indien nog niet gedaan vandaag even doen? ons.winterwerkprogramma@gmail.com of via de inlever-adressen; zie het Winterwerk-boekje.

Tsjerkekuier 23 september a.s.

Wandelen, ontmoeting, inspirerende teksten... Vanmiddag 23 september is de eerste tsjerkekuier. We beginnen om 15.00 u. in de Hoekstien. De tsjerkekuier duurt ongeveer een uur. U hoeft zich niet van te voren op te geven. Allen welkom!

Stamtafel 26 september a.s.

Op de startzondag in de nieuwe Hoekstien konden we al kennismaken met de 'stamtafel'. Een paar keer per jaar gaan we in gesprek met mensen uit een bepaald werkveld. Op woensdagavond 26 september gaat het over onderwijs, met als gasten Yme Wiersma en Anthonia Eppinga. Plaats: De Hoekstien. Aanvang 20.00 uur. (opgave niet nodig)

Bijbelgespreksgroep (ochtend) begint op 26 september a.s.

De Bijbelgespreksgroep die maandelijks op woensdagochtend bijeenkomt, begint op 26 september. We lezen dit seizoen het boek Prediker. Plaats: MFC 't Klif. Aanvang 9.00 uur.

Agenda:

zie kerkblad en winterwerk agenda

Zondag:	De Fontein:	De Hoekstien School-/kerkdienst:	De Haven:
datum en tijd 30 sept.:	09.30 uur	11.00 uur	Zie andere kerken
Voorganger:	Ds. S. de Jong	Ds. S. de Jong	
Organist:	Mw. J. Bekedam	Mw. J. Bekedam	
Collecte:	Diaconie en kerk	Diaconie en kerk	

Kom schat, trek je jas maar aan
anders komen we nog te laat
Woorden van "gewoon een moeder"
Van hoe het elke ochtend gaat

Schoentjes aan, jasje dicht,
en op naar weer een mooie dag
want zo is het voor veel kinderen
je hoort de onschuld in hun lach.

De dagelijkse route,
naar school of naar het dagverblijf
een tasje met een trommeltje
gevuld met weer een maaltijd schijf.

Want onderweg staan bomen
en ja, er wordt gezongen
een zoete blije melodie
uit schone kinderlongen

Zomaar op een donderdag.
onderweg naar weer een dag
doven sterren zo abrupt
verstomt opeens de schaterlach.

Want onderweg staan bomen.
soms zijn deze dicht
en tussen deze bomen
beweegt de snelheid van het licht.

Een glinstering, een schaterlach.
een onschuld die de dag nog plukt
een ster die straks nog stralen zou
uit het leven weggerukt.

De tranen zijn in overvloed.
de wanhoop klinkt nog even door
de glimlach van een toekomst
gestorven op het laatste spoor

Er zijn geen rake woorden.
die recht doen aan dit groot verlies
misschien dat ik voor even nu
enkel voor de stilte kies.

Dan blijf ik in gedachten
stil staan bij dit groot gemis
terwijl een traan verraden zal
dat het leven... soms niet eerlijk is

Björn Dichtbij

(gedicht gevonden op facebook)

