



Protestantse gemeente
Oudemirdum-Nijemirdum-Sondel

EEN OPEN HUIS

Winterwerkprogramma

2017-2018

Woord vooraf

Beste lezers en lezeressen,

Een open huis, dat wil de Protestantse Gemeente Oudemirdum Nijemirdum Sondel zijn voor een ieder. De deur staat open naar kerkdiensten en vieringen allerlei aard, op zondag en door de week. En dan zijn daar nog een aantal kringen, gespreksgroepen, workshops, lezingen, activiteiten en uitstapjes enzovoort waarvan de deur open staat om 'binnen te treden', om aan deel te nemen. In dit winterwerkprogramma staan ze vermeld. Van harte welkom!

U kunt zich op verschillende manier aanmelden.

Via het formulier in dit boekje. Het formulier kan worden opgehaald of zelf gebracht worden. U kunt het brengen bij een van de drie onderstaande adressen:

- Jan Douma, Hoitebuorren 3 te Oudemirdum;
- Sietske Strampel, Haeburgen 1 te Nijemirdum;
- Ale Smink, Beuckenswijkstraat te Sondel

Zij zullen ervoor zorgen dat de opgave op de juiste plaats terecht komt.

Digitaal aanmelden kan ook. Bezoek daarvoor onze website www.pkn-ons.nl of stuur direct een mail met daarin vermeld uw naam en de activiteit(en) waar u zich voor aanmeldt naar: ons.winterwerkprogramma@gmail.com.

Uw aanmelding wordt verwerkt door Anneke van der Veen.

Graag tot ziens in het nieuwe seizoen 2017-2018 en als wens geven wij u graag mee woorden uit een lied van Sytze de Vries:

Voor alle mensen op onze weg:

vrede en goeds in elk huis!

Voor al wie kwamen onder dit dak:

Ga met God! Vaya con Dios en á dieu!

ds. Stephan de Jong en ds. Maartje Wildeman

Inhoudsopgave

A. Ontmoeting en gesprek.....	4
1. Ouderen-contact-middagen	
2. Vrouwenvereniging Lydia II	
B. Verdieping.....	4
1. Bijbelgespreksgroep (maandelijks)	
2. Myn Gaasterlân	
3. ‘Verder kijken’: bidden	
4. ‘Bent U dat God?’ Over God ervaren	
5. Christelijk geloof en evolutie	
C. Kijk, hoor, doe en verwonder.....	6
1. Tsjerkepaad 2018	
2. Veertig-dagen-kalender 2018	
3. Passie en Pasen in porselein	
4. Workshop creatief	
5. Workshop advent	
6. Workshop schilderen	
7. Kom nu met zang: zingen uit het nieuwe liedboek	
8. Fjoerdiensten	
D. Diakonaal.....	9
1. Doegroep	
2. Avond van ‘Grannies2Grannies’	
3. ‘Je-medemens-is-hier’	
4. Koffie-broodtafel	
5. Kerstmiddag	
6. Bijbels dagboekje	
E. Kerkenraad.....	11
1. Groothuisbezoeken	
2. Persoonlijk huisbezoek	
3. Gemeenteavonden	

A. ONTMOETING EN GESPREK

1. Ouderen-contact-middagen

Al sinds jaar en dag organiseert de diaconie een gespreksgroep voor ouderen. De afgelopen jaren hebben vooral mensen uit Oudemirdum hieraan deel genomen, maar mensen uit alle drie de dorpen zijn van harte welkom! Deze groep komt vanaf oktober tot maart één keer per maand op een middag bij iemand thuis bij elkaar. Onder het genot van een kopje koffie of thee wordt een onderwerp besproken. Het afgelopen seizoen was het overkoepelende thema 'afcheid'. Iedereen maakt afscheidervaringen in zijn leven mee. Soms opent afscheid nieuwe deuren maar er is ook afscheid dat veel pijn en verdriet geeft. De eerste keer zal duidelijk worden welk thema dit seizoen centraal staat. Soms is er ook een gast aanwezig, die iets vertelt. Het seizoen wordt altijd met een uitje of een leuke middag afgesloten. Indien nodig wordt er voor vervoer gezorgd.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Jetty Oudman (tel. 571495) en Jolly Stegenga (tel. 571852)

2. Vrouwenvereniging Lydia II

Om de veertien dagen komt vrouwenvereniging Lydia II op de dinsdagmiddag bij elkaar bij Saakje de Groot aan huis. Elke middag staat er een bijbelinleiding op het programma en worden ook de notulen van de vorige vergadering gelezen. Elk jaar ook wordt geprobeerd een reisje te organiseren, zoals men eens een bezoek bracht aan Urk om er samen met heel veel anderen te zingen. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Maar ook wanneer u eens een middag wilt bijwonen kan dat vanzelfsprekend altijd.

Een eerste datum is nog niet bekend. Daarvoor wordt u verwezen naar het ONS-blad of u kunt contact opnemen met mevr. S. de Groot-Sijbranda (tel. 571887)

B. VERDIEPING

1. Bijbelgespreksgroep (maandelijks)

Er zijn twee bijbelgespreksgroep die maandelijks in een kleine groep heel nauwgezet bijbelverhalen leest en dan erover in gesprek gaat: over wat deze verhalen oproepen. Waarin ze ons aanspreken, raken, waarmee ze ons verbazen, verwonderen, misschien ook wel storen. Hoe ze ons geloof voeden. Bijbelkennis is niet nodig. Voorbereiding vooraf ook niet. Het gaat om het gesprek. Een ieder neemt een eigen bijbel mee. Het vergelijken van verschillende vertalingen levert vaak al heel wat gespreksstof op.

De ene groep komt om de maand op de woensdagochtend van 9.00 tot 10.30 uur bij elkaar. Het bijbelboek Spreuken wordt gelezen. De andere groep komt om de maand op de woensdagavond van 20.00 tot 21.30 uur bij elkaar. Het bijbelboek Prediker wordt gelezen.

Door: ds. Maartje Wildeman (leiding, tel. 593781 of maartjewildeman@zonnet.nl)
Wanneer: woensdag 20 september eerste keer, 9.00 uur en 20.00 uur
Waar: 9.00 uur MFC 't Klif, 20.00 uur de Hoekstien

2. Myn Gaasterlân

Vorig seizoen was er een avond waarop gedichten, versjes en verhalen die gaan over Gaasterland gedeeld werden. Het aanbod bleek onuitputtelijk. Van gedichten van Inne de Jong uit Nijemardum tot gedichten van Pieter Jelle Troelstra. Van hele bundels tot knipsels die via via ontvangen waren. Het smaakte naar meer. En over Gaasterlân kan je praten, maar natuurlijk ook zingen. In 2000 verscheen de CD 'Gaasterlânsk' sjongersfeest' waarop bijdragen van Gaasterlandse koren en zangers staan. Onder andere Gaasterlân van H. Huitema gezongen door het Krite Koar:

*Gaasterlân do stille plakje
fan de wide minskewrâld,
Gaasterlân foar dy dit sankje,
om 't ik ienris fan dy hâld.
Lân fan wâlden, bou en greiden,
lân ûntgroeid út fean en sân,
stik natoer sa fol dan wielde,
'k hâld fan dy, 'k hâld fan dy,
myn Gaasterlân.*

Een avond om in woord en zang te delen wat Gaasterlân Gaasterlân maakt.

Door: ds. Maartje Wildeman (tel. 593781 en maartjewildeman@zonnet.nl)
Wanneer: woensdag 21 maart 2017, 20.00 uur
Waar: de Haven

3. 'Verder kijken': bidden

Ieder bidt op zijn of haar eigen manier. Net zoals de ene schilder een boom anders schildert dan de andere schilder. Toon Hermans noemde bidden 'de ziel vrij laten worden naar God'. Een pater noemde bidden 'het vijfde evangelie: jouw verhaal met God'. En Suzanne van der Schot, een vroegere non en nu lerares uit Amsterdam, schreef: 'Wij bidden niet tot God, maar God bidt in ons.' Hoe verschillend ieder het ook beleeft, bidden is voor het geloof wat ademen is voor het leven. Er valt veel over te zeggen, te leren en uit te wisselen. Dat willen we op deze avond doen. We doen dat aan de hand van een aantal korte, verrassende filmpjes. Verder kijken dus, naar het gebed.

Door: ds. Stephan de Jong (steph.jong@live.nl)
Wanneer: woensdag 14 november 2017, 20.00 u.
Waar: de Hoekstien

4. 'Bent U dat, God?' Over God ervaren

'Als God geen ervaring is, dan zal elk woord dat we voor Hem gebruiken inhoudsloos blijven,' schreef iemand. Sterker nog, alle spreken over God begint bij ervaringen van God. Die ervaringen zijn terecht gekomen in de Bijbel, in boeken, preken, in wat onze ouders ons leerden. Soms ervaren we zelf iets van God. Ons geloof zou kaal zijn als het niet af en toe word bevestigd - al is het maar één keer in ons leven - door een ervaring van Gods nabijheid.

Ervaringen van God zijn momenten waar niet altijd gemakkelijk woorden voor te vinden zijn. Ook wantrouwen we onszelf nogal eens: was dit een glimp van God of een fantasierijke grap van ons brein? Geloof in God berust op ervaringen die zich niet zo gemakkelijk laten verwoorden. Het is daardoor wankel, kwetsbaar, betwifelbaar. Maar het is geen onzin.

In 2016 verscheen *Bent U dat, God? Veertig zeer korte overpeinzingen over God ervaren* van de hand van onze predikant Stephan de Jong. Op deze avond spreken we met hem over een aantal fragmenten uit dit boek. U hoeft het boek niet aan te schaffen.

Door: ds. Stephan de Jong (steph.jong@live.nl)
Wanneer: woensdag 7 maart 2018, 20.00 u.
Waar: de Haven

5. Christelijk geloof en evolutie

Enige jaren geleden heeft Bouwe Boersma het gewaagd de evolutietheorie uit te leggen onder de titel: evolutie en/of schepping. Tijdens de voorbereiding speelde steeds een gedachte door zijn hoofd: zou er mogelijkwijze niet een verbinding kunnen bestaan tussen evolutie en geloof. En nu in 2017 werd hij weer met die gedachte geconfronteerd, want de predikant Gijsbert van den Brink heeft daarover een boek geschreven met als titel: 'En de aarde bracht voort.' Deze avond wordt een boekbespreking van dit boek dat gaat over 'Christelijk geloof en evolutie.' Hij neemt hierbij net als de schrijver geen standpunt in, de conclusies laat hij aan u over.

Door: Bouwe Boersma (tel. 572037)
Wanneer: donderdag 8 februari 2018, 20.00 uur
Waar: het Lokaal in Sondel

C. KIJK, HOOR, DOE EN VERWONDER

1. Tsjerkepaad 2018

Het is de bedoeling om ook in 2018 weer een Tsjerkepaadreis te organiseren. Iedereen die belangstelling heeft voor geschiedenis en bouwkunst, of eens over de grenzen van de eigen kerk heen wil kijken, of graag een dagje uit gaat met mensen uit de eigen gemeente, kan zich daarvoor opgeven. Ook belangstellenden van buiten onze gemeente kunnen met ons mee.

De commissie zoekt drie of vier interessante kerken uit, die we gaan bekijken en waar ons iets verteld wordt over het gebouw en de gemeente die daar 's zondags samenkomt. De dag wordt afgesloten met een vesperviering in één van die kerken.

We gaan met de bus, mits er uiteraard voldoende belangstelling is. Het reisdoel zal later bekend gemaakt worden omdat het nu nog te vroeg is om al afspraken te maken met de verschillende kerkbesturen. Het is dus ook nog niet bekend waar we kunnen lunchen, of dat we zelf voor een lunchpakket moeten zorgen.

De kosten voor deze dag zullen we weer zo laag mogelijk proberen te houden.

De commissie doet haar best om een aantrekkelijk programma samen te stellen en hoopt dat veel gemeenteleden zich zullen opgeven.

De datum is al wel voorlopig vastgelegd, namelijk zaterdag 14 april 2018.

Door: de Tsjerkepaadcommissie
Wanneer: zaterdag 14 april 2018
Waar: nog niet bekend

2. Veertig-dagen-kalender 2018

Op 14 februari begint de 40 dagentijd van 2018. Al sinds heel wat jaren stelt een team van gemeenteleden voor deze periode een zogenaamde veertig-dagen-kalender samen. Voor elke dag in deze tijd wordt een passende tekst, spreuk, gedicht gezocht naar aanleiding van het thema dat het 40 dagenproject van de kindernevendienst heeft. Op de zondagen staan de bijbellezingen van die zondag en ook de liturgische bloemschikking die bij deze periode hoort wordt erin uitgelegd. De bundels worden voor 3 euro per stuk verkocht. Nadat de drukkosten betaald zijn blijft er altijd nog een mooi bedrag over dat aan een kleinschalig goed doel gegeven wordt waarmee connecties zijn. Vorig jaar was dat de stichting Grannies2Grannies. Dat is een werkgroep van zes Friese grootmoeders (grannies) die zich inzetten voor de verbetering van de leefomstandigheden van grannies in Oeganda. Een bedrag van rond de 1100 euro kon aan hen overhandigd worden. Ook voor 2018 willen wij weer een kalender samenstellen. Lijkt u het leuk om hieraan mee te werken, meldt u zich dan aan. Het houdt in een verzamelen van teksten. Het bespreken ervan gebeurt op zo'n vier tot vijf ochtenden.

Voor: iedereen
Informatie: Diète Runia (tel. 571588)

3. Passie en Pasen in porselein

Joke Kant beoefent een bijzondere hobby. Als verwoed verzamelaar van porseleinen poppen maakt ze uitbeeldingen van bijbelverhalen. Ooit begonnen met een kerststal en later een paastaferaal groeide haar hobby uit tot een collectie die de bijbelverhalen dichtbij brengt. De tentoonstelling 'Passie en Pasen in porselein' is een week lang te bezoeken.

Door: Joke Kant en een voorbereidende commissie o.l.v. Tineke Wiersma (tel. 571557)
Wanneer: 4 tot en met 11 maart 2018
Waar: de Haven

3. Workshop creatief

Er wordt een bloementasje van een fietsband gemaakt. Het is handig als u zelf een nietapparaat meeneemt.

Door: Coby Brouwer (tel. 0648730901) en Janny Poorte (tel. 572137)
Wanneer: Dinsdagmiddag 7 november 2017 van 14.00 uur tot 16.00 uur
Dinsdagavond 7 november 2017 van 19.30 uur tot 21.30 uur
Waar: de Hoekstien
Kosten: €12,50 per persoon

4. Workshop advent

Er wordt een tafelstuk of een adventskrans gemaakt. Wilt u bij opgave duidelijk vermelden of u de middag of de avond komt en aan welk onderdeel u deelneemt: het maken van een tafelstuk of een adventskrans.

Door: Jeltsje den Hartog (tel. 571585) en Janny Poorte (tel. 572137)
Wanneer: Dinsdagmiddag 28 november 2017 van 14.00 uur tot 16.00 uur:
Dinsdagavond 28 november 2017 van 19.30 uur tot 21.30 uur
Waar: de Hoekstien
Kosten: € 12,50 per persoon

5. Workshop schilderen

"Een workshop schilderen,; 'oh help, maar dat kan ik helemaal niet'

Ik hoor het zò vaak, maar ik denk, en weet zo langzamerhand uit ervaring, dat dit niet waar is; je kunt immers ook schrijven, en dit heb je geleerd door elke dag te oefenen. De eerste letters die je maakte heb je ook getekend, maar omdat je het elke dag deed werd het steeds makkelijker en noemen we het nu schrijven. Als je nu elke keer dat je een letter tekende, òk bijvoorbeeld een olifant tekende, had je dit nu net zo makkelijk gevonden als schrijven.....

Kortom, tekenen is veel oefenen, en daar zou je mee kunnen beginnen door mee te doen aan de workshop!

Hoe gaan we het doen: ik wil voorstellen dat we iets gaan schilderen nav de spreuk:

"Je hoeft niet bang te zijn voor schaduw, het betekent dat er ergens licht is"

Je kunt hier zelf invulling aan geven, denk bijv aan (kaars) licht, of je kunt aan de hand van voorbeelden je kunstwerk maken. Ik zal daarbij natuurlijk proberen zoveel mogelijk te helpen. We werken met acrylverf, dit is op waterbasis.

Ik zie jullie graag komen....

groeten van Sjoukje Altenburg, Wijckel

Door: Sjoukje Altenburg

Wanneer: dinsdag 31 oktober 2017 en bij veel belangstelling wordt er een extra avond gepland in 2018

Waar: de Hoekstien

Kosten: € 15,00 per persoon

6. Kom nu met zang: zingen uit het nieuwe liedboek

Voor het vijfde seizoen willen we de onbekende liederen uit het liedboek tijdens twee avonden oefenen. Tineke Wiersma begeleidt ze op het orgel. Yme Wiersma dirigeert het adhoc koor dat we op die avond vormen. En ds. Maartje Wildeman vertelt over de tekst en achtergrond van het lied. Voor wie van zingen houdt en voor wie onbekende liederen vertrouwde liederen mogen worden. In de diensten de zondag erop zullen een aantal liederen ook in de liturgie voorkomen.

Door: Yme en Tineke Wiersma (tel. 571557)
en ds. Maartje Wildeman (tel. 593781)

Wanneer: maandag 27 november 2017 van 20.00 tot 22.00 uur
maandag 5 maart 2018 van 20.00 tot 22.00 uur

Waar: 27 maart in de de Hoekstien en 5 maart in de Fontein

7. Fjoerdiensten

De fjoerdiensten zijn al sinds 2010 een begrip in onze gemeente. Deze "anders dan anders" diensten willen we graag voortzetten het komende seizoen. Hiervoor zijn nieuwe ideeën wel erg belangrijk. Heeft u nog een leuk idee laat het dan vooral weten via fjoerdienst@gmail.com.

Ook zijn we voor het komende seizoen nog op zoek naar wat versterking in ons team.

We vergaderen ongeveer 1x per maand en werken zo'n 9 diensten uit per seizoen.

Er zijn verschillende talenten nodig en een kleine of grote vlam maakt niet uit.

Dus lijkt het je leuk? Meld je dan aan voor team-fjoer het komende seizoen!



Door: Team Fjoer (Lisette Bokma, tel. 0625032044)
Wanneer: Van oktober tot en met juni elke eerste zondag van de maand en een keer vergaderen in de maand
Waar: Eén van de kerken en voorbereiding bij mensen thuis

D. DIAKONAAL

1. DOE-groep

Elk jaar houdt de DOE-groep zich bezig met het maken van kaarten voor de diaconie. De diaconie verstuurt regelmatig kaarten naar mensen, die langdurig ziek zijn of elders wonen. Deze kaarten worden gemaakt door de DOE-groep.

Voor het maken van de kaarten is er materiaal aanwezig, zoals plaatjes, papier, stickers, enzovoort. Ook zijn er voorbeelden genoeg. Natuurlijk kunt u ook zelfs iets meenemen. Wilt u zelf een schaar en lijm meenemen. Wij zorgen voor de rest.

Door: Akke Rienstra (tel. 571782) en Joukje Zandstra (tel. 604350)
Wanneer: Dinsdag 5 september
Woensdag 4 oktober
Maandag 30 oktober
Maandag 27 november
Dinsdag 9 januari
Woensdag 7 Februari
Maandag 5 maart
Dinsdag 3 april
steeds om 19.30 uur aanvang
Waar: de avonden in 2017 in de Hoekstien en in 2018 in Mfc 't Klif

2. Grannies to grannies

Vorig jaar ging de opbrengst van de verkoop van de 40 dagenkalender naar de stichting Grannies2Grannies Friesland. Deze stichting bestaat uit een aantal grootmoeders (grannies) die zich betrokken voelen bij de situatie van grannies in Uganda. Daar wonen veel grannies die de permanente zorg hebben voor hun kleinkinderen. Bovendien wonen ze vaak in erbarmelijke krotten, nauwelijks geschikt om in te wonen. De doelstelling van Grannies2Grannies is geld bijeen te brengen om huisjes voor deze grannies en hun kleinkinderen te bouwen. Op deze avond vertellen leden van de werkgroep over hun stichting, laten zij beelden zien van het werk dat zij mogelijk maken en hoe zij het geld daarvoor verdienen. Onder andere door de verkoop van eigen gemaakte spullen die zij ook deze avond te koop aanbieden.

Door: Leden van de werkgroep van Grannies2Grannies
Waar: de Haven
Wanneer: donderdag 1 februari 2018 20.00 uur

2. 'Je-medemens-is-hier'

Wilt u iets betekenen voor een medemens die bijvoorbeeld de heg niet meer kan knippen, de bloemen geen water meer kan geven of niet weet hoe naar het ziekenhuis te komen? De diaconie wil graag vraag en aanbod op elkaar afstemmen.

Door: Chris Kruiger (tel.0633919819) en Tjalina Bokma (tel. 571395)

3. Koffie - broodtafel

Rondom Pasen organiseert de diaconie een koffie/broodtafel voor iedereen die het fijn vindt om elkaar te ontmoeten. We zorgen meestal ook voor een activiteit.

Jong, oud, vrouw, man, kind, alleenstaand, samen.....iedereen is welkom!

De uitnodiging komt t.z.t. in het ONS-blad en op de Nieuwsbrief.

Contactpersonen: Christiaan Kruiger (tel. 0633919819), Jolly Stegenga (tel. 571852)
en Henk Bokma (tel. 572049)

4. Kerstmiddag

Elk jaar wordt er een gezamenlijke kerstmiddag georganiseerd met de PCOB en de Gereformeerde Gemeente. Iedereen is daarbij welkom om het Kerstfeest mee te vieren. Het vindt plaats in het Mfc't Klif in Oudemirdum.

De jaar zal dat zijn op vrijdag 15 december en begint de middag om 14.00 uur.

Contactpersonen: Henk Bokma (tel. 572049) en Grietje Rienstra (tel. 571866)

5. Bijbelsdagboekje voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder

Aan het eind van het jaar wordt er een Bijbelsdagboekje bezorgd bij inwoners van onze gemeente, die dat jaar 75 zijn geworden of al zijn gepasseerd.

Voorheen was dit het dagboekje 'Kruimkens van 's Heeren tafel'. Doordat er vragen uit de gemeente bij de diaconie kwamen of er ook eens een ander dagboek kon worden uitgezocht, hebben wij hier in 2013 gehoor aangegeven. Als diaconie zijn wij nu benieuwd of dit in de smaak is gevallen en willen wij u dit jaar de keus geven om te kiezen welk dagboekje u dit jaar wilt ontvangen. U kunt dit aangeven op het opgaveformulier.

Ik/wij*(naam) ben/zijn* de 75 jarige leeftijd
gepasseerd en ontvang(en) graag dit jaar het dagboekje: 'Kruimkens van 's Heeren tafel'
/..... / geen van beide, wordt niet gebruikt.*

Wanneer we niks van u horen gaan we er van uit dat u het andere dagboekje wilt ontvangen.

*door halen wat niet van toepassing is.

Contactpersoon: Geeske Hendriks (tel. 571225)

E. KERKENRAAD

1. Groothuisbezoeken: Het geluid van levendmakend water

In het vierde hoofdstuk van het Johannesevangelie speelt water op verschillende manieren een Rol. Als doopwater, als drinkwater, als symbool voor de bron van geloof. Jezus zegt hier over Water: 'het water dat ik geef, zal in mensen een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.' Dat zijn woorden die van alles oproepen. En niet alleen hier, in veel bijbelverhalen speelt water een rol. Water dat leven geeft maar ook leven kan nemen. Er gaat verkwikking van uit en bedreiging. Ria Borkent schreef een lied bij Johannes vier dat als titel heeft: Bij de Jakobsbron. Een van de coupletten gaat als volgt:

Wij horen helder het geluid
van levendmakend water.

Kom, schenk uw woord als water uit,
vervul ons met genade.

Op deze avonden en middagen willen we in een kring van ongeveer tien tot vijftien personen onze geluiden delen over levendmakend water. Wat voor ervaringen, herinneringen en gedachten borrelen in ons op?

Wanneer: verschillende avonden in de maanden januari en februari

Waar: aan huis bij gemeenteleden

Leiding: ouderlingen en predikanten

2. Persoonlijk huisbezoek

Persoonlijk huisbezoek was in het verleden dé manier waarop kerkenraad en leden van de gemeente elkaar ontmoetten. Tegenwoordig vinden die ontmoetingen op allerlei andere manieren plaats. Een persoonlijk huisbezoek kan een van die manieren zijn. Voor degenen die dat willen is er de mogelijkheid om dat aan te geven op het opgaveformulier. U kunt ook altijd per telefoon of mail contact zoeken.

3. Gemeenteavonden

Voor dit seizoen zijn er weer avonden vastgelegd waarop de gemeenteavonden worden. De data zijn. Op deze avonden wordt u geïnformeerd over actuele zaken uit de gemeente en andere interessante onderwerpen en daar gaan we over in gesprek.

- **woensdag 29 november 2017**

- **woensdag 18 april 2018**

Beide avonden willen we om 20.00 uur beginnen. Er is een inloop vanaf 19.30 uur. De koffie of thee staat dan voor u klaar. De plaats van vergadering wordt te zijner tijd via de website, nieuwsbrief en het ONS-blad bekend gemaakt.

Noteert u deze data alvast in uw agenda!

Dit winterwerkprogrammaboekje is een uitgave van de
Protestantse Gemeente Oudemirdum Nijemirdum Sondel

scriba: Wiepkje Hoogland-Feenstra
 De Ikebosker 23
 8567 JK Oudemirdum
 tel. 571787
 pkn-ons@hotmail.com

predikanten: ds. Stephan de Jong en ds. Maartje Wildeman

website: www.pkn-ons.nl

