



Protestantse Gemeente
Oudemirdum,
Nijemirdum,
Sondel

Brief aan de gemeenteleden in verband met het coronavirus

Beste leden van de Protestantse Gemeente te Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel,

De Nederlandse regering heeft in de afgelopen dagen een aantal maatregelen afgekondigd om het coronavirus in te dammen. Deze maatregelen hebben directe gevolgen voor het kerkelijk leven. Kerkdiensten met meer dan honderd kerkgangers worden afgelast en met minder dan honderd kerkgangers worden ontraden, omdat veel oudere gemeenteleden de diensten bezoeken en zij het meest kwetsbaar zijn.

Het moderamen van onze gemeente heeft alle voors en tegens zorgvuldig afgewogen en de pijnlijke beslissing genomen om de kerkdiensten in onze gemeente op 15, 22 en 29 maart niet door te laten gaan. Ook de verdere activiteiten gaan niet door.

De maatregelen rondom het Coronavirus zijn ingrijpend. In de recente geschiedenis van ons land hebben we iets dergelijks nog niet op zulke grote schaal meegemaakt. Sommigen van ons blijven er nuchter onder, voor anderen is het wellicht een bron van zorg en spanning.

Er is hoe dan ook geen reden voor paniek. Juist voor ons mag vertrouwen steeds de basis zijn. Ook in deze omstandigheden mogen we in dat vertrouwen ten volle delen. Leef vandaag ten volle. Niemand van ons weet ooit wat de toekomst in petto heeft. In de Bergrede (Mattheüs 6, 25-34) daagt Jezus zijn volgelingen uit om niet bang te zijn voor de toekomst. Telkens als wij in de verleiding komen om toe te geven aan angst, moeten we bewust ervoor kiezen om met vertrouwen en openheid te reageren. Op de achterzijde van de brief vindt u hier enkele gedachten over.

Ook al komen we zondag niet bijeen, we blijven met elkaar gemeente. Denk aan wie het wellicht wat minder heeft of voor wie het nodige in huis halen wat lastiger is. Misschien valt er juist in deze tijd iets te delen? Neem iets extra's mee, als u naar de supermarkt gaat, voor iemand die zich in een risicogroep bevindt en daardoor winkels moet mijden.

Op zondag 15 maart zendt de landelijke kerk een korte dienst uit waarin ds, René de Reuver, scriba van de synode, voorgaat. Aanvang 9.20 u., NPO2/ EO.

Ook zendt Omrop Fryslân een kerkdienst uit, met als voorganger ds. Sytse Ypma vanuit de Martinikerk te Franeker. Aanvang 10.00 u.

Voor actuele informatie, zie onze website: <https://www.pkn-ons.nl/index.htm>
of de Facebook-pagina van onze gemeente: <https://www.facebook.com/pknONS/>

Ter overweging: een paar gedachten over vertrouwen

Ziekte is een oude vijand. Angst voor ziekte is oude angst. Die angst kan soms alle poten onder je bestaan wegslaan. Op zulke momenten ga je als gelovig mens op zoek naar een houvast. Dan reik je naar God. Dat vinden sommige mensen kinderlijk. Het kan inderdaad een onvolwassen vlucht zijn voor een te bittere werkelijkheid. Maar het zoeken naar houvast kan ook het aanboren zijn van een zuivere bron. Volwassen Godsvertrouwen is niet een simpele vlucht naar een beschermende vaderfiguur. Dat echte Godsvertrouwen steunt op de niet te stillen overtuiging – ondanks soms ook aanwezige twijfels - dat er een grond is die je draagt. Wat je draagt is moeilijk onder woorden te brengen. Het blijft tasten en zoeken. Ook wat het uitwerkt is moeilijk te verwoorden, al zal het vaak iets zijn van innerlijke rust of troostende nabijheid. De christelijke hoop staat voor de openheid voor Gods nooit aflatende aanwezigheid.

Paulus zwierf door het gebied rond de Middellandse Zee, vaak bedreigd, soms gevangen. Hij vertrouwde op God, maar dat vertrouwen rafelde nogal eens door momenten van getob en twijfel. Toch bleef het vertrouwen verankerd te zijn in Gods werkelijkheid zijn voornaamste hulpbron. Hij schreef soms moeilijke teksten, maar sommige zijn helder als kristal.

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. (Romeinen 8,38-39)

Paulus beweert niet dat hem niets zal overkomen. Dat zou goedkoop zijn, zelfs onwaar. Wel verschaftte het geloof in God hem innerlijke vrijheid tegenover het lijden dat hem overkwam. Midden in zijn lijden was hij vrij van leed, in al zijn twijfel niet vertwijfeld, in al zijn eenzaamheid niet verlaten, in al zijn verdriet niet zonder blijdschap. Want hij vertrouwde dat God betekent: niemand is ooit alleen.

ds. Stephan de Jong