



Jaargang 14, week 10: 5 ^e zondag 40 dagentijd	De Fontein/themadienst: Koffiedrinken na de dienst	De Hoekstien:	De Haven:
Datum en tijd: 17 mrt.2024	09.30 uur	GEEN DIENST	11.00 uur
Voorganger:	Dhr. E. Groeneveld		Dhr. E. Groeneveld
Organist:	Mw. Jeannet Bekedam		Mw. Jeannet Bekedam
Collecte:	Diaconie en Kerk		Diaconie en Kerk
	Er is KND en Oppas Deze dienst wordt uitgezonden via: https://kerkonline.frl.ons		Er is KND en Oppas
Jaargang 14, week 11: 6 ^e zondag 40-dagentijd	De Fontein: Palmпасen	De Hoekstien: Palmпасen	De Haven:
Datum en tijd: 24 mrt.2024	11.00 uur	09.30 uur	
Voorganger:	Ds. S. de Jong	Ds. S.de Jong	
Organist:	Mevr. Tineke Wiersma	Mevr. Tineke Wiersma	
Collecte:	Diaconie en Kerk 3 ^e collecte voor de jeugd	Diaconie en Kerk 3 ^e collecte voor de jeugd	
	Er is geen KND , maar wel oppas	Er is KND en Oppas Deze dienst wordt uitgezonden via: https://kerkonline.frl.ons	

Lied voor de dienst.

Elke maand zal dit meer of minder Lied gezongen worden, soms ook in het Fries. We zingen het Lied zittend en daarna zingen we **staande** het intochtlied. Het lied voor de maand **Maart is Lied 377: 1,2,3, en 4.**

Bloemengroet:

De bloemen gaan vandaag naar:

mw. Postma-Fijnia, Lemmer en
fam. Hoogland, Oudemirdum

en worden gebracht door:

Lolkje & Klaas Stegenga en
Lucas & Hanneke Westra:

dhr.A. Rozema, Nijemirdum
mw. Tineke Zuidema, Sondel

en worden gebracht door:

fam. Th. Stoker;
fam. Bergsma-Smink.

Pastoraat.

De heer G. de Jong is na een wekenlang verblijf in Dokkum weer thuis in Oudemirdum.



Zondag 17 maart a.s. gaat dhr. E. Groeneveld in beide diensten voor met als thema: **“Tijd vrij maken”**

Het verhaal over Martha en Maria is o.a. ook besproken op een van de tieneravonden. Martha die zo druk was met het bedienen van haar gasten. En daarna haar beklag deed bij Jezus.

We hopen in de themadienst hier verder op in te gaan. **Hier maakt u toch wel tijd voor?**

Koffiedrinken woensdag 20 maart a.s. in Nijemirdum.

Op 20 maart a.s. is er weer koffiedrinken in **De Hoekstien.**

Vanaf 10 uur is iedereen weer van harte welkom, en de thee of koffie staat al voor u klaar.



QR code voor de diaconie collectes.

Diaconiecollecte zondag 17 maart a.s.: Leerzame stripverhalen voor kinderen in Rwanda.

In Rwanda zijn weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten maken leerzame stripverhalen voor kinderen, die ze via scholen en kerken verspreiden, De stripverhalen gaan over bijbelverhalen maar ook over allerlei thema's zoals gezondheid, voeding, christelijke normen en waarden. Steeds geschreven vanuit het oogpunt van kinderen.

Kinderen gaan beter lezen, maar leren ook goed en kwaad, recht en onrecht onderscheiden.

Belangrijk in een land waar men nooit meer een genocide wil meemaken. Ieder jaar wil men 3000 nieuwe boeken verspreiden, waaronder steeds twee boeken over nieuwe onderwerpen.

Diaconiecollecte zondag 24 maart a.s.: Algemene diaconale doeleinden.

HET PROJECTLIED VAN DE KINDERNEVENDIENST. **Met vallen en opstaan (melodie: Daar juicht een toon)**

Hij struikelt achter Jezus aan.
Hij valt soms, maar hij gaat weer staan.
Al snapt Petrus Gods plan niet goed.
hij weet dat hij Jezus volgen moet.

Hij zegt: maar U bent toch Gods zoon!
U moet geen kruis, U moet een kroon!
Ik laat U niet alleen, ik zweer
dat ik voor U zal vechten Heer.

Ach, Jezus sterft. Wat een verdriet.
Maar je raadt nooit wat Petrus ziet:
een open graf. Want Jezus heeft
de dood verslagen en Hij leeft!

SYMBOLISCH bloemschikken 40-dgn tijd en Pasen.

Basissymboliek: De lezingen komen uit de bijbel boeken Prediker en Jeremia.

Het boek Prediker behandelt het thema van de vergankelijkheid van alles onder de zon en de zoektocht naar de zin van het leven.

Het boek Jeremia verhaalt vooral over de val van Jeruzalem en de ballingschap van het Joodse volk.

De basis voor de schikking is een bolvorm. Jeremia wees op de broodnodige verandering van het leven op aarde. Daarom is de bol in het begin van de 40-dgn tijd donkerbruin en wordt deze gedurende de 40 dagen groener: het licht dringt door. De combinatie tussen de teksten uit Prediker en Jeremia versterken het beeld van de ronde vorm; de kringloop van het leven en de holistische kijk op het leven zoals Prediker het beschrijft.

5e zondag (Judica) Lezen: Prediker 32:1-15 en 42-44

Jeremia krijgt opdracht van God om de akker van zijn neef Chanamel te kopen, zodat het land in familiebezit zal blijven. Lossen, heet dat in de Bijbel. Aan het groene mos is gras toegevoegd, de verwijzing naar het land. In de bol staan driekleurige viooltjes, symbool voor de aanwezigheid van God, hoe weinig zichtbaar God ook lijkt te zijn. In het midden een lijn nervig blad, als teken voor de rechtvaardige

Meditatieve tekst.

De aarde bezitten, gebruiken...te eren
Rechtvaardig is de nederige mens.

AGENDA:

Maandag	18 maart:	Kerkenraad (jaarrekening)
Woensdag	20 maart:	koffiedrinken in de Hoekstien Nijemirdum

Informatie.

U kunt voor de laatste informatie over onze gemeente kijken op onze website: www.pkn-ons.nl.

**Kijkt u ook op www.pkn-ons.nl en www.facebook.com/pknONS
en www.facebook.com/jeugdclubONS~**

