



Jaargang 13, week 44:	De Fontein:	De Hoekstien:	De Haven:
Datum en tijd: 29 okt.2023	GEEN DIENST	11.00 uur	09.30 uur
Voorganger:		ds. P. Boomsma	ds. P. Boomsma
Organist:		mevr. Tineke Wiersma	mevr. Tineke Wiersma
Collecte:		Diaconie en Kerk	Diaconie en Kerk
		<b>Er is KND en oppas.</b>	<b>Er is KND en oppas.</b> <b>Deze dienst wordt uitgezonden via:</b> <a href="https://kerkonline.frl/ons">https://kerkonline.frl/ons</a>
Woensdag 1 nov 2023:	De Fontein: Dankdag		
Tijd:	19:30 uur		
Voorganger:	Cand. M. Lock		
Organist:	mw Jeannet Bekedam		
Collectes:	<b>Diaconie en Kerk</b> <b>De dienst wordt uitgezonden via</b> <a href="https://kerkonline.frl/ons">https://kerkonline.frl/ons</a>		
Jaargang 13, week 45:	De Fontein:	De Hoekstien Fjoerstjinst:	De Haven: Fryske stjinst
Datum en tijd: 5 nov.2023		10.30 uur	09.30 uur
Voorganger:		Theaterstuk, vertolking van het leven van Mozes en Äaron	ds. T.T. Osinga
Organist:		Met muzikale begeleiding	dhr Joop Eijkelenboom
Collecte:		Diaconie en Kerk	Diaconie en Kerk
		<b>Er is geen KND/wel oppas.</b> <b>Deze dienst wordt uitgezonden via:</b> <a href="https://kerkonline.frl/ons">https://kerkonline.frl/ons</a>	<b>Er is geen KND en wel oppas.</b> <b>Deze dienst wordt uitgezonden via:</b> <a href="https://kerkonline.frl/ons">https://kerkonline.frl/ons</a>

### Lied voor de dienst Lied 836.

Elke maand zal dit meer of minder bekend lied gezongen worden, soms ook in het Fries. We zingen het lied **zittend** en daarna zingen we **staande** het “**intochtslied**”.

### Bloemengroet:

De bloemen gaan vandaag naar:

Fam. Bokma-Pruiksma en  
fam Verf-Abma, Oudemirdum  
dhr J. Buma, Nijemirdum,  
dhr R. Veltman, Sondel

en worden gebracht door:  
en worden gebracht door:  
en worden gebracht door:

Ruurdje Bovee en Hannie en Hielke Smink;  
mw. J. Akkerman;  
fam. F. Veltman.

### Geboorte.

Op 16 oktober jl. is geboren Wybo Witteveen, Wybo is een zoon van Klaas en Rianne Witteveen-de Groot en een broertje van Tygo en Hidde. Ze wonen op De Bugel,

### Huwelijksjubileum:

Op vrijdag 27 oktober jl. waren Gatze en Tjallina Bokma-Pruiksma uit Oudemirdum 40 jaar getrouwd.

Op maandag 30 oktober a.s. zijn Tjeerd en Griet Verf-Abma Oudemirdum 55 jaar getrouwd.

### **Diaconiecollecte 29 oktober a.s. is bestemd voor noodhulp in Israël en Gaza.**

De recente gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Het leed onder zowel Joden en Palestijnen is onbeschrijfelijk. Er heerst grote verslagenheid en verdriet. Daarnaast is er angst en onzekerheid over wat er komen gaat.

Kerk in Actie ondersteund wereldwijd in nood. Dat doen we nu ook in Israël en Gaza. In Israël bieden we praktische en psychosociale hulp aan groepen die op dit moment extra kwetsbaar zijn, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika.

In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp.

Via ons internationale netwerk en samenwerking met plaatselijke kerken en Palestijnse christenen bieden we waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht hun geloof of afkomst.

De oorlog tussen Hamas en Israël roept in Nederland, en ook binnen onze kerk, veel emoties op.

Als kerk weten we ons verbonden met alle slachtoffers van dit geweld, zowel aan Israëlische als aan Palestijnse kant, en willen we hulp bieden daar waar dat het hardst nodig is. Daardoor doen we een klemmend beroep op u: **help mee, want samen zijn we de kerk in actie.**

**Diaconiecollecte woensdag 1 november a.s. is bestemd voor werelddiaconaat – Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda.**

### **Diaconiecollecte 5 november a.s. is bestemd voor Zending – Sociaal bewogen predikanten opleiden in Colombia.**

Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun pastorale en diaconale hun werk doen. In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in actie uitgezonden als docent praktische theologie aan de universiteit in Cali.

Ze geeft cursussen aan de studenten en onderzoekt met hen wat er leeft in samenleving én kerk. Studenten kunnen op de Baptisten-universiteit cursussen volgen, o.a. over gezinspsychologie, jeugdwerk, conflictoplossing, vredesopbouwlossing, contextueel bijbellezen, geloof in het dagelijks leven, pastoraat en diaconaat. Ook lopen studenten stage. Met deze praktische cursussen en stages rust Jeannet Bierman predikanten toe om straks samen met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.

### **Koffiedrinken in de Fontein woensdag 1 november a.s.**

Op woensdag 1 november hopen we weer een **koffieochtend** te houden in **De Fontein, Oudemirdum**.

Inloop vanaf 10 uur, de koffie of thee staat klaar. Iedereen is van harte welkom.

### **Agenda:**

Maandag                      30 oktober:              Jeugdraad

**MOZES & AARON  
BEVRIJDING**

Wanneer: Zondag  
5 november 2023  
Voor: Siep Rienstra en  
gangers: Luuk Klazinga  
Muziek: Klaas Boonstra,  
Jacqueline Jacobs-Pol,  
Tristan Pol en Ciska Pol  
Tijd: 10.30 uur  
Waar: De Hoekstien(kerk)  
in Nijemirdum  
Voor wie: Voor iedereen die op  
zoek is naar inspiratie  
Er is kinderoppas (0-4 jaar)

fjoer? is een initiatief van PKN gemeente Oudemirdum-Nijemirdum-Sondel. Een groep enthousiaste gemeentelid-organisatoren biedt eerste zondag van de maand een Fjoerdienst. Voor iedereen die op zoek is naar inspiratie. Kenmerken: laagdrempelig, interactief, ontmoeting, ongedwongen, inspirerend, muziek, zingen, vieren.

### **Informatie.**

U kunt voor de laatste informatie over onze gemeente kijken op onze website: [www.pkn-ons.nl](http://www.pkn-ons.nl).

Kijkt u ook op [www.pkn-ons.nl](http://www.pkn-ons.nl) en [www.facebook.com/pknONS](https://www.facebook.com/pknONS) en [www.facebook.com/jeugdclubONS~](https://www.facebook.com/jeugdclubONS~)

## Theaterdienst Mozes en Aäron.



In dit theaterstuk met als thema "Bevrijding" nemen wij u het verre verleden. Israël was een slavenvolk geworden. werden onderdrukt. De bevrijding liet op zich wachten. Toen werd er een kind geboren: een jongetje!. De Farao echter besloten dat alle jongetjes van dit volk gedood worden. De Farao wenst zijn dood! Mozes ontsnapt aan Op wonderbaarlijke wijze gered. Hoe gaat het tussen Aaron en Mozes? De één slaaf, de prins. Machtigen denken vaak dat zij zich alles kunnen veroorloven. Ze noemen zich "god". Waar hebben we dit meer gehoord?

Siep Rienstra en Luuk Klazinga vertolken het leven van Aäron.



mee naar  
Mensen

had  
moesten  
de dood.

ander

Mozes en

Ondersteund door Klaas Boonstra (orgel), Jacqueline Jacobs-Pol (viool), Tristan Pol (drum) en Ciska Pol (trompet).

